



---

**ZEEBIOLOGISCH MUSEUM**

Dr. Lelykade 39 's-Gravenhage Tel. 070-502528

Giro 624400

Indringende beelden die getuigen van de rijkdom aan dierenleven in onze Zeeuwse wateren.

Vanaf 3 september tot 3 november 1981 een zeer bijzondere fototentoonstelling in ons museum onder de titel

**FOTO EXPOSITIE****ZEELEVEN IN KLEUR**

Wij prijzen ons gelukkig contact te hebben kunnen leggen met de onderwaterfotograaf Jan van Elswijk, die veel bekendheid geniet door zijn fraaie onderwateropnamen van zeedieren.

Uitgerust met moderne duik- en fotoapparatuur zwerft Jan van Elswijk over de zand- en slikbodems van de Oosterschelde, of zoekt hij zijn fotoobjecten in de wervelden langs de dijken.

Met technische kennis en kunstzinnig gevoel wist hij een groot aantal zeedieren zoals vissen, krabben, kreeften, manteldieren, zeeanemonen, naaktslakken en noem maar op, voor zijn lens te krijgen en op het kleurgevoelige celluloid vast te leggen.

Dat onze koude wateren zo'n indrukwekkende verscheidenheid aan kleurrijke levensvormen herbergen, zal menigeen verwonderen.

De onderwaterwereld is voor velen een moeilijk betreedbaar gebied. Een wereld van mysterieuze schoonheid, waarvan deze tentoonstelling, die U zeker niet mag missen, getuigt.

Het museum en de tentoonstelling zijn voor U als Vriend van ons museum gratis toegankelijk.

Nodig ook Uw vrienden en kennissen uit voor deze expositie en bezorg ook hen enige onvergetelijke uren.

## OOK UW HUISGENOTEN ZIJN WELKOM

Tot nu toe was het zo dat U als Vriend of Vriendin van het museum voor het gehele jaar gratis toegang had tot het museum, maar dat Uw begeleidende echtgenoot of de andere huisgenootleden de normale toegangsprijs dienden te betalen.

Hiervoor menen wij nu een voor U prettiger oplossing gevonden te hebben door de instelling van het "huisgenootdonateurschap".

Reeds voor de helft van het minimum donatiebedrag - dus voor f.7.50 - kunnen ook Uw huisgenoten zelf donateur worden met de zelfde voordelen als U reeds geniet.

U ontvangt per gezin wel slechts één Nieuwsbulletin, aangezien wij anders Uw welkome donatie linea recta aan de P.T.T. zouden kwijt zijn.

Natuurlijk bent U vrij om het donatiebedrag voor Uw huisgenoten tot ongelimiteerde hoogte op te voeren - hetgeen wij alleen maar kunnen toejuigen, maar f.7.50 p.p. is het minimum.

Bij Uw bezoek aan het museum kunt U op het zelfde moment de huisgenootdonateurskaart in ontvangst nemen.

Ook kunt U de kaarten per giro bestellen. Noteert U dan wel duidelijk de namen en voorletters van Uw huisgenoten, voor wie de kaart(en) bestemd zijn.

Wij zenden de kaarten dan niet aan U toe, maar zorgen er voor dat ze op de museumbalie gereed liggen. U kunt ze dan bij Uw eerstvolgende bezoek in ontvangst nemen.

Met deze verandering hopen wij in de eerste plaats U een plezier te hebben gedaan, maar rekenen ook op een fikse uitbreiding van ons Vriendental.

## EEN ZACHTE, MAAR NOODZAKELIJKE MEDEDELING

Wij kunnen begrijpen dat bezoekers van ons museum zo enthousiast worden over de schoonheid die zij zien, dat zij zich spontaan als Vriend bij de balie aanmelden.

Deze uit eigen beweging gezette stap, die voor ons museum dat met financiële moeilijkheden kampt van grote waarde is, stellen wij zeer op prijs.

Wat wij echter wel betreuren is dat sommige donateurs bij het volgende kalenderjaar ongemerkt het museum vergeten. Wij geloven niet dat men ons geen goed hart meer toedraagt, maar dat de gedane toezegging gewoon in de vergetelheid geraakt.



De penningmeester is eens in zijn kaartsysteem gedoken om die "achterstalligen", hetgeen niet kwaad bedoeld is, voor het voetlicht te brengen.

U begrijpt dat het natuurlijk onzin en geldverspilling zou zijn, om steeds maar alle Vrienden, dus ook de achterstalligen, het Nieuwsbulletin en alle andere uitnodigingen (Vriendendag) te blijven toesturen.

Daarom willen we graag even organisatorisch wat orde op zaken stellen, indien U ons dat niet kwalijk wilt nemen.

Hieronder zijn enkele jaarvakjes afgebeeld, waarin wij voor dat jaar waarvoor door U geen donatie werd geschonken een kruisje zullen plaatsen.

1978	1979	1980	1981

En wat wij dan natuurlijk hopen is dat U toch Vriend van het Museum zult willen blijven, ondanks deze nare herinnering. De reden dat wij zo met klem om Uw "Vriendschap" vragen is dat het museum elke financiële steun, hoe groot en hoe klein ook, brood en brood nodig heeft.

De overheid laat ons lelijk in de steek en toch moet ons museum doordraaien.

Gezien het succes dat wij hebben (70.000 bezoekers hebben wij al gehad), blijkt overduidelijk hoe goed het museum functioneert.

In de naaste toekomst zullen wij plannen beramen om het aantal vrienden drastisch te verhogen. Mocht U ons daarbij willen helpen, door ook Uw vrienden en kennissen voor een "Museumvriend zijn" te interesseren, dan zou dat fantastisch zijn. Het bekende sneeuwbaaleffect doet het nog steeds goed.

Mocht U meerdere jaren "achter" zijn met Uw donatie, dan zouden wij het reeds erg op prijs stellen indien U met één donatie de "gelijkmaker" zoudt willen scoren.

Liever dan dat wij U als Vriend van het Museum zouden moeten afschrijven.

Mocht U ondanks al onze "smeekbeden" toch niet langer Vriend willen blijven, wilt U ons dat dan even telefonisch of per schrijven berichten. Wij schrappen U dan van de "Vriendenlijst".

Maar natuurlijk hopen wij dat U ons allen trouw wilt blijven.

## TE KORT AAN MEDEWERKERS

Vooral tijdens de week-ends (Zaterdags van 10-17 en zondags van 13 - 17 uur) wreekt zich een duidelijk te kort aan medewerkers. Onze "vaste staf" exclusief de directeur geniet dan van het vrije week-end, met het gevolg dat bestuursleden moeten bijspringen en week-enddienst verrichten.

Gezien echter de drukte op Zaterdag en Zondag blijkt al te vaak dat de bezetting dan onvoldoende is.

Wij hebben behoefte aan vrijwilligers die ons op die dagen achter de infobalie en in de shop wat kunnen assisteren. Misschien zijn er dames of heren, die het museum een bijzonder warm hart toedragen en wat van hun vrije tijd zouden willen offeren om dit "personeelsgebrek" wat te verminderen.

Elke hulp is welkom (ook eventueel in de week). Neemt U eens contact met ons op. Wij zouden Uw hulp enorm op prijs stellen. Het is licht werk, afwisselend, zinvol en genoeglijk.

## WE HEBBEN EEN PRIK GEKREGEN

We bedoelen geen gemene vlijmscherpe naald, die de verpleegster met een glimlach ergens in je body prikt. Neen het is een Zee prik - Petromyzon marinus L. van ongeveer 70 cm lengte, die ons door vissers werd aangeboden. Hij is gevangen voor de kust van Scheveningen. Hij heeft een grote zuignuit met vele tanden. Hij leeft als bloedzuigende parasiet op andere vissen als kabeljauw, makreel en haai.

In de huid van zijn slachtoffer raspt hij een wond, waarin hij een stof afscheidt die het weefsel oplost, maar bloedstolling tegengaat.

Het is geen alledaagse verschijning en daarom wel een leuke aanwinst voor de collectie.

In geprepareerde toestand zal hij binnenkort in onze nieuwe vitrine voor nieuwe aanwinsten geëxposeerd worden.

## PERSONALIA

Mevrouw Sloof - bestuurslid en ijverig medewerkster in het museum vanaf het eerste uur - heeft ons helaas voor een jaar moeten verlaten, wegens vertrek van haar echtgenoot voor zaken naar de U.S.A. Zij heeft een goede standplaats - Florida - uitgekozen, waar zij naast haar huishoudelijke plichten zeker ook haar malacologische plichten voor ons museum zal nakomen. In de a.s. winter hoop ik mij daarvan persoonlijk op de hoogte te gaan stellen.

B.E.